

Op 17 juli jongstleden is onze oud- en erevoorzitter Jan Gerhard van der Laan overleden.

Ik ontmoette Gerhard in 2001 tijdens de POSTEX in Apeldoorn aan onze propaganda stand.

We hebben een tijd zitten praten en het bleek dat wij elkaar snel begrepen. Niet alleen als verzamelaar maar ook andere interesses waren wederzijds. Hij gaf zichzelf dezelfde dag nog op als lid van onze vereniging. Gerhard was een markante man met een eigen mening en een breed scala van interesses. Op filatelistisch gebied was hij niet alleen in Scandinavië geïnteresseerd. Hij verzamelde ook Britse koloniën en Nederland met gebieden. Hij had een goed inzicht in mensen en kon goed door zaken heen kijken en had bestuurlijke ervaringen. Dit laatste was een van de redenen dat ik hem in 2007 vroeg of hij geen voorzitter wilde worden om de taak van de voorzitter a.i. over te nemen. Onze redacteur had in die tijd namelijk twee bestuurstaken en dat werd te veel. Hij heeft die uitdaging aangenomen en heeft op meer dan prima wijze vanaf 2008 deze taak vervuld tot dat ernstig lichamelijk ongemak hem noopte om zijn voorzitterschap in 2018 beschikbaar te stellen. Hij bleef op de achtergrond, als hem dat lukte, meedenken, bemoeien en bijsturen. Zijn wijze raad werd over het algemeen door het bestuur overgenomen en toegepast.

De laatste jaren ging het helaas langzaam maar steeds moeizamer en meer en meer werd zijn lichaam geteisterd door vermoeidheid en pijn. Ik kwam nog regelmatig bij hem langs om de rondzending naar hem te brengen en bleef dan een uurtje of zo "hangen" om een beetje bij te praten. Hij stelde dat altijd op prijs en dat was wederzijds. Ik zag dat zijn gezondheid de laatste maanden steeds verder achteruit ging.

De laatste keer dat ik bij hem was vertelde hij mij dat hij nu toch eens wat dingen moest klaar maken om te laten veilen, zodat dat weg was voor dat hij het niet meer zelf kon doen. Dat is er helaas niet meer van gekomen.

Op 22 juli hebben wij met 4 leden afscheid genomen van Gerhard.

Henk P. Burgman

